

Beste juf/meester,

Ik doe mee met de kleurwedstrijd van Stichting HOE en ik zou het leuk vinden om dat samen met mijn klasgenoten te doen! Zelf heb ik de kleurplaat al uitgeprint, maar zou u de kleurplaat misschien ook in de klas uit willen delen?

In deze brief vertelt Neelke iets meer over de stichting en het werk dat ze doen, zodat u weet waar het over gaat.

Stichting HOE - geloof(t) in opbouw

Wij geloven in de kracht van het evangelie en wij geloven in onderwijs. Het evangelie van Jezus Christus geeft kracht voor vandaag en hoop voor de toekomst. Het verandert mensen, en dus ook kinderen. Onderwijs helpt kinderen praktisch om te werken aan een betere toekomst. Zo kunnen ze uit de cirkel van armoede breken en zichzelf voorbereiden op een ander leven dan dat waarin ze opgroeien.

GELOOF, BID, GEEF EN BOUW!

De combinatie van evangelie en onderwijs is een krachtige en kan werkelijke verandering in het leven van kinderen teweegbrengen. Deze zomer geven wij aandacht aan projecten in Oost-Europa die te maken hebben met onderwijs. We voorzien graag in een gezonde maaltijd en benodigd lesmateriaal, scholing van de leerkrachten en huiswerkbegeleiding.

We ondersteunen scholen en huiswerkklassen via plaatselijke, christelijke gemeenten in Oost-Europa. Meer over de werkzaamheden van de stichting kunt u lezen op www.stichtinghoe.nl.

De kleurwedstrijd

Met deze kleurwedstrijd willen we aandacht vragen voor onderwijs voor – met name – Romakinderen in Oost-Europa. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld een rugtas en lesmateriaal nodig om naar school te gaan, maar dat hebben ze niet altijd omdat er geen geld voor is.

De kleurplaat is te downloaden via www.hoehelpt.nl/kleurplaat. Daar is ook te lezen hoe de kinderen mee kunnen doen aan de wedstrijd.

Het zou superleuk zijn als de kinderen in uw klas meedoen met de wedstrijd om zo aandacht te vragen voor de actie voor onderwijs in Oost-Europa.

Als u nog vragen hebt, hoor ik die graag.

Hartelijke groet,

Neelke de Fijter,

Stichting HOE

